

AUTHEMAN

DARGAUD

Collectie Charlie 43

ROUSSEAU

Een avontuur van Condor **Het testament van Marius Casanova**



Een avontuur van Condor Het testament van Marius Casanova

AUTHEMAN

ROUSSEAU



Redactionele verzorging Nederlandse uitgave:
Van der Heide producties, Zandvoort

Uitgever:

DARGAUD  **BENELUX**

Kindermansstraat 3 - 1050 Brussel (België)



MARIUS CASANOVA ONDERBRAK HET EINDELOZE SPELLETJE MIKADO, DAT HIJ IN HET VOORJAAR IN MARSEILLE WAS BEGONNEN. MET EEN VERSTROOIDE BLIK KEEK HIJ HOE DE TRAGE BRANDING EEN STROOK STROPERIGE OLIE OP DE KUST WIERP...



EEN OGENBLIK VOELDE HIJ ZICH OPGESLOTEN OP DIT EILAND MIDDENIN DE CHINESE ZEE.



Grootvader met jou praten!



HET LEEK HEM OF ER JAREN WAREN VERSTREKEN. WERKTUIGLIJK BEGON HIJ TE Tellen: HET WAS MINDER DAN DRIE MAANDEN GELEDEN DAT DE "BOAT-PEOPLE" HEM ONDERDAK HADDEN GEBODEN IN HUN DORPJE.



Vanavond feestje in het dorp...
Iedereen vertelt verhaal...
Jij ook!...





Natuurlijk! Ik zal jullie het verhaal vertellen van het geitje van meneer Seguin!...



De CASA-versie! Het geitje overwint de wolf!



Ik heb de informatie waar je om vroeg.



FINCH?! Wie is hij? Waar is hij?



Door de golven zijn we op Yu-Moon aangespoeld, net als die zwarte smurrie waarin de vissen stikken...



... Door de golven en de waanzin van de mensen, maar jij was vrij om te kiezen...

Spaar me je tirade, opa!... Waar is Finch?...



Ik zal Vietnam nooit meer terugzien en dat maakt me treurig. Maar jij...! Jij kunt je land terugzien en je familie, je vrienden...

Kijk, opa, mijn hand trilt als een blad maar niet van angst!

Wat maakt het uit of ik zes voet onder de grond lig in een vredig Provençaals kerkhof, omzoomd met cypressen, of in een Aziatisch moeras? De wormen zullen mijn karkas heus weten te vinden! Wie is Finch? Waar is hij?



Het is een Amerikaan. Een gewezen vlieger uit de Vietnamese oorlog. Hij onderhoudt de verbindingen tussen Yu-moon en Thailand. Hij verhandelt heroïne voor de Organisatie...



...20 km langs de noordroute staat een hangar naast een klein vliegveld. Als je met hem in contact wilt komen, moet je je voordoen als een lid van de Triade; daarvoor moet je het teken van de slang maken...



...Zo...



Bedankt voor de tip, opa!...

Je ziet je land nooit meer terug!



Het is daar nu winter, met die verdomde mistral waardoor je verkleumt tot op het bot...



... Maar in de lente is iedereen weer in de Oude Haven om een glas pastis te drinken. Ik heb genoeg relaties... Ik regel wel een visum voor Frankrijk voor jullie...



... en politiek asiel.

De mannen van de Organisatie zijn hier. Ze laten alle inwoners een foto van mr. Casanova zien...



Niemand heeft iets gezegd, maar...

Verstop je onder de hut, waar we je auto hebben verborgen!









AL EEN LUUR LUISTERDE MARIUS CASANOVA IN ZIJN AUTO NAAR DE REGEN DIE OP HET DAK ROFFELDE. AF EN TOE ONDERBROKEN DOOR EEN OPKLARING VOLGDEN DE PLENS-BUIEN ELKAAR OP.



GEEN VLIEGTUIG TE ZIEN OP HET TERREIN. MIS-SCHIEEN WAS FINCH OPGESTEGEN EN VLOOG HIJ BOVEN DE WOLKEN WAAR DE LUCHT ZO HELDER WAS ALS KRISTAL...



Nu moest de vogel maar eens neerstrijken!... Hè, Finch? Nog even op aarde, voordat je voor-good verdwijnt...



... onder de aarde!



DE ACHTERLUITKIJKSPIEGEL WEERKAATSTE HET BEELD VAN ZIJN VERLOPEN KOP. HET LEEK EEN VREEMDE...





Ze denkt aan me!... Een wereldwijf! Als ik haar aan het werk kan zetten, kan ik van m'n rente leven. Sommige kerels zijn ervoor gemaakt om te werken, andere niet... Ik niet!



... En ik ben niet van plan mijn leven te slijten in die ouwe kist boven de wolken!



De lucht boven de wolken moet zo helder zijn als kristal.



... als kristal?



Ze gaan de bergplaats veranderen!

Onzin! Het gaat prima zo! De oude Chinees die aan die vaten knutselt, levert vakwerk!



Hé!... Begroting voor het onderhoud... Het carter moet worden vervangen. Het lekt. Nog een wonder dat ik net heelhuids ben geland...



Wat brengt je hier?



Die kist maakt me straatarm. Zeg die bovenbazen maar dat ze mijn commissie 'ns moeten herzien!...



Ha! Ha! Ha!



SCRACH



?





Stop met het roken van dat rotspul, Finch. Het troebleert je geheugen! Sofie herinnert zich jou nog heel goed... De vlieger, de held uit Vietnam!... Ik zal het je dus maar vertellen...

"... Drie jaar geleden werd Sofie in Yu-Moon gesnapt met een paar gram heroine. Jij had haar dat zakje in de maag gesplitst... En jij had haar aangegeven bij de douane..."



Goed begrepen! ... Het leven is een soort pulproman, je moet alleen goed je rol kiezen.

Ik heb niets gekozen!



...Ze moesten me het vliegtuig insieuren! We bestookten de Vietnamezen met napalm... Om het moreel hoog te houden, snoven we cocaine. Om rustig te blijven rookten we heroïne...

...Ik heb niets gekozen!... De Vietnamezen waren overal... achter elke bamboe stond er een!



Op een ochtend zag ik er eentje mijn tube tandpasta leegknijpen, een mes tussen zijn tanden! Ik schreeuwde als een gek, de anderen lachten zich krom...



...Ik heb niets gekozen. En die andere arme sukkel van die verdorpe compagnie ook niet!... Mijn makker was een danser. De dag waarop hij op een mijn liep, maakte hij zijn mooiste sprong. Een meesterstuk. Zelfs Fred Astaire had het hem niet verbeterd...



Van al dat geklets krijg je dorst... **DRINK!**



OK, ik drink!... Ik drink op jouw stommiteit, Zorra!







DE LADINGMEESTERS RIEPEN HUN BEVELEN
IN HET MALEIS, CHINEES EN ENGELS NAAR
DE DOKWERKERS DIE BEZIG WAREN OP DE
KADE: DE MOENA WAS BIJ ZONOPGANG
AFGEMEERD.



CONDOR MAARTE VLUCHTIG TOILET, TERWIJL
HIJ EEN ONDEFINIEERBAAR WIJSJE FLOOT.



HIJ ZAG ER OPPERUIMD UIT,
ONDANKS HET FEIT DAT HIJ
DRIE UUR LANG ZIJN PAPERAS-
SEN HAD GEORDEND...



... EN ONDANKS DE ZWARE,
ONWEERSACHTIGE ATMOSFEER
OP YU-MOON...



Mijn neef Ta Shih Fu heeft ons uitgenodigd
om vanavond te komen eten...

Onmogelijk!



Zijn pekingeend is de
beste ter wereld!



Zelfs die eend lacht zich rot als
hij me met stokjes ziet eten.

Omdat je ze altijd
vasthoudt als
breinaalden...



...in plaats van dat je ze
allebei in één hand
houdt zoals iedereen...

Toc
Toc



Commandant Merle.

Die is zich aan
het wassen...



Een zeldzame gebeurtenis,
stoort 'm dus niet!

Lasteraar!





FFF...Geen enkel!

Dus eigenlijk bent u hier gekomen om mijn rum op te drinken en mijn sigaretten op te roken?

UCHE
UCHE
UCHE

Als ik u ook maar enige informatie over uw vriend kon geven, commandant, dan was dit mijn laatste glas en mijn laatste sigaret...

Ik wilde u alleen wat persoonlijke bezittingen brengen die we in de auto vonden...

Ik hoorde dat u zijn familie kent...

Als ik nieuws heb, hoort u van mij...

Ja, dit is zijn overjas... Mijn god, wat ziet die eruit!

Pen, autosleutels...

...Sleutels van zijn Chambord
... aanstekers, lucifers...

Aansteker, lucifers, is dat niet overdreven?

O, hij gebruikte die lucifers alleen om Mikado mee te spelen!

Je drinkt te veel, net als je vriend Casanova!

Als hij de maffia overleeft, wordt hij wel genekt door de fles!



STOP!... WEG HIER!



Doorgaan, doorgaan...

Beste vriend!... Ik heb een ondertekende vergunning van de compagnie om deze scène op uw schip te draaien...

... Wij maken een reclamefilmpje waarmee we in Europa een miniatuur-transistorradiootje willen lanceren, gefabriceerd in Yu-Moon...

... Binnen zes maanden heb ik de westerse markt overspoeld.

Het verband tussen deze drie charmante "matroosjes" en een radiootje ontgaat u misschien... Heh, heh... Toch is dat er wel...

De drie "matroosjes" zijn de maitresses van de importeur... heh, heh... en de importeur...

... ben ik!... Jérôme Bigorneau!

Bravo!

Denk nu maar niet dat mijn ogen groter zijn dan mijn maag. Mijn seksuele honger is enorm!

Bijna net zo groot als mijn zakeninstinct...

... Als je 147 kilo weegt, kun je beter je gewicht in dollars vermelden, wil je in de smaak vallen bij de dames ... Ik kan... pfff...



Ik kan u haast niet bijhouden... pff...



Mijn beste Bigorneau, ik wil u niet ophouden!

Ah! Ah! Do's ten minste eerlijk!



Hoe rijker ik word, hoe minder ik dat tegenkom!



Laat me u dan ons laatste model aanbieden...



... Minimale afmeting, maximale kwaliteit.



Tot genoeg...



Beste vriend!



Pfff!





Waar je hoeveel eilanden en eilandjes er om Yu-Moon liggen?

Precies 265.

Wil je ze allemaal afzoeken?

Ik heb een plan.

LORD HERRING ONDERBRAK ZIJN GESPREKSPARTNER MET EEN HANDGEBAAR EN HAALDE UIT EEN DOOS EEN FLES MALT WHISKY, DIE HIJ ALS ZEER HEILZAAM VOOR HET ORGANISME BESCHOUWDE...

DOOR EEN SCHEUR IN HET DOEK KEEK LOMBARD NAAR DE HAVEN. EEN ZWARTE OLIEVELEK BLEEF OM DE BOOT DRIJVEN.

Een plan! Ah! Ah!... "De meest onzinnige ideeën lijken altijd zinniger met een glas in de hand", zei Winston Churchill me eens toen we ons voorbereidden op de landing!... Vertel het maar, beste kerel!

Eens per jaar ontvangt de Organisatie zijn afgezanten...

Zij vertegenwoordigen ieder een aantal van de 400 bedrijven, verspreid over de wereld, die financiële banden hebben met de Organisatie. Na drie jaar onderzoek, weet mijn afdeling wie de Franse vertegenwoordiger is. Een zekere Clairval. Hij is vannmiddag aangekomen in het Prinsiaal Hotel...

In plaats van deze Clairval zal een van onze agenten naar die bijeenkomst gaan. Door de sprekende gelijkenis zal men het bedrog niet merken...

Wie is die agent?

Die man doet 't vast niet! Zijn grafologische analyse heeft mijn eerste indruk bevestigd. Het is geen man van actie... een sterke persoonlijkheid, zeker, maar met een rot karakter, een warhoofd, die te veel belangstelling heeft voor affectieve relaties... Professionele vechtlust: NUL! Voornaamste ambitie: met wat vrienden postis drinken aan de toog...

Gondor zal zijn opdracht uitvoeren! Ik heb argumenten.

... Als je daar zo zeker van bent... Maar wat is mijn rol in 't geheel?

Rust een commando uit van zo'n tien oefende mannen, zorg voor een jank die overmorgen bij zonsopgang het anker kan lichten en zorg voor sabotage-materiaal: wapens en explosieven.

Gondor!

Je bent gek!

Het regent weer...

Een jank is hier te krijgen. Wapens en explosieven kun je kopen, maar voor de bemanning heb ik hogere status. 4 of 5 betrouwbare mannen.

Prima. Wij zijn met z'n vieren... hierin zitten genoeg U.S. Dollars...

Het regent weer...

Gondor... Hij gaat altijd het eerst naar restaurant "La Canebière"... Ik wil je nog een kleine dienst vragen, Herring, of eigenlijk een grote dienst!

Wat dan?

Je zult je medicijn moeten opofferen!

Je vraagt wel veel, Lombard!

Daar is-ie!

Wie?











Je vriend Casanova is in handen van de Organisatie...



Om hem levend terug te vinden moeten we uitzoeken waar het netwerk zich schuilhoudt. Je vertrekt als verkenner. Tien gewapende mannen volgen je. We grijpen in als het moment daar is...



...De pianist van de Piano-Bar in 't hotel zal je de laatste informatie geven...



HET INSTRUMENTJIE KRAAKTE ONDER ZIJN HAK ALSOF HIJ EEN KARKERLAK VERMORZELDE. ER VOLGDE EEN VEEL-BETEKENENDE STILTE...



ONGETWIJFELD SPRAK LOMBARD DE WAARHEID. ZIJN LAATSTE ARGUMENT WAS DOORSLAGGEVEND!



CONDOR DACHT AAN ZIJN VRIEND. HET VERMORZELDE INSEKT IN HET MIDDEN VAN DE KAMER LEEK NOG OM HULP TE ROEPEN MET DE STEM VAN MAIRLIS CASANOVA.



LOMBARD HAD GEWONNEN.



Goed geslapen, mr. Clairval ?



Hoe laat is het ?

Bijna twaalf uur! U hebt anderhalve dag geslapen!



Waar is de Piano-Bar ?

Op de parterre, mr. Clairval...



Whisky!





Hij heeft liever Blue Moon. Slechte
smoak wint altijd 'dat is de pest'!



Buiten linksaf. Op 500 meter van de haven ligt
een sampan met het teken van de Organisatie.
Neem die.

'Dat is de pest'!



Er zit een envelop in m'n zak.
Alle instructies zitten erin.



Veel geluk.



Zet op mijn rekening!



Met je neus kun je muziek niet waarnemen!



Maar wel met je oren! OL. Heer
heeft rare kostgangers!



Amerikaan? Fransman?



Heel dichtbij, mooie meisjes...
Niet duur!



DONDER OP!







DE MACHINES DRAAIEN EN DE ZEE BE-
GON TE SCHUIMEN ACHTER HET SCHIP DAT
LANGZAAM KOERS ZETTE NAAR OPEN ZEE.



VAN DRUGS TOT WAPENS, MET
DAARTUSSENDOOR PROSTITUTIE,
PORNOVIDEOFILMS EN ILLEGAALE
GOKKEN, ALLE VERTEGENWOOR-
DIGERS VAN DE INTERNATIONALE
VERBODEN HANDEL WAREN AAN
BOORD...



CONDOR HERINNERDE ZICH PLOTSELING
DAT HIJ CLAIRVAL HEEFTE EN DAT HIJ,
ZIJNS ONDANKS, DEEL UITMAAKTE
VAN DEZE ONDERWERELD...

Bwah!.. Die lul van een Clairval
rookt Amerikaanse sigaretten...
En Lombard let op de details...



Onze vader die in de hemelen zijt,
denk aan uw zoon, die behoorlijk
beproefd wordt...



Amnen!



BIJ ZONSGANG WAS HET KLEINE VISSERS-
DORPJE AAN DE RAND VAN QUEEN-BAY
OPVALLEND RUSTIG...



De heren Santini, Turinge en
Udang, mijn medewerkers...

Kom
binnen! De koffie is klaar...



Isnin en Ahad zijn Maleiers. Ze
zijn dan ook gewend met een
kris om te gaan. Er waren drie
broers. De derde is vermoord
door de Organisatie...



John / Ongeëvenaard scherp-
schutter. In staat om een fles
champagne van 400 m afstand
met een schot te ontkurken...
Vervelend is alleen...



dat-ie m dan
leegdrinkt



Pit en Frank zijn in te zetten bij alle gewelddadige acties. Frank heeft een zwak voor dynamiet...

Ze werken allemaal bij de veiligheidsdienst van de Britse ambassade. Natuurlijk zijn ze hier à titre personnel... Koffie, heren...

Wapens en explosieven zijn aan boord. Een Chinese visser vaart de jenk. We konden er zo een beetje huren, de vissers varen niet meer uit. De vissen kreperen onder de laag olie...

Zo, dat was 't. Sorry dat ik niet met jullie meega, maar voor dit soort akkefietjes ben ik te oud...

LOMBARD KEER NAAR DE ZEE. ZE LAG GLAD EN RUSTIG IN DE OCHTENDNEVEL DE BRANDING WAS BIJNA ONHOORBAAR...

De wind!

...Er is bijna geen wind!

Geeft niet, de jenk heeft een hulpmotor...

Goed!... Dan gaan we!

...RRR...

We zijn er, meneer Clairval!



ING





Dit hotel heeft honderden kamers en zij zijn hooguit met z'n vieren. We verborgen ons hier tot het donker wordt.



Tenzij u een beter plan heeft, mr Merle, codenaam Condor!



Ha! Ha! Codenaam?... Mijn matro-zen doopten me Condor om mijn snavelneus en de bontkraag van m'n jas...



Hoe het ook zij, je staat bij de C.I.A. bekend als officier van de Europese inlichtingendienst!

Kom nou?!

Sylvester Webb van de C.I.R.!



We volgen dezelfde strategie als jullie om in de Organisatie te infiltreren. Zonder dat probleem van die toegangscode was de operatie vast geslaagd...

Die verrader van een Lombard zei me niets over 'n toegangscode!

Lombard?... Is dat je directe chef?...



Ha! Ha! Lombard is de grote Manitou! Hij heeft mijn kleren en mijn dassen uitgezocht. Tot zelfs de kleur van mijn haar!



Maar dat is slechts de buitenkant, daaronder zit een VRIJ man!...



Ze annuleren de vergadering. Het schip vertrekt weer. We moeten uit deze val zien te komen voordat ze versterking sturen. Ze zijn niet te identificeren, maar ze waren er allemaal!... Alle vertegenwoordigers van de wereldopvoze, verenigd in 'n multinational van de misdad...



De Aziatische gouden driehoek, de gouden halve maan van het middenoosten, de Zuid-Amerikaanse cocaïnehandelaars en dan natuurlijk de grootste nog...



Verstuikt?... Hm... toen ik van de trap afviel!... Ik zet het wel op de rekening van Lombard!...



Lombard?... Die naam zegt me niets!

Natuurlijk niet! Morgen heet hij Dupont, gisteren heette hij Moulin of commandant Charles!...



Commandant Charles?... Da's 'n vriend van mij!

Daar zou ik maar niet trots op zijn!

Commandant Charles is een buitengewone kerel! Heeft op de beste scholen gezeten...

Specialist in het manipuleren van mensen!

Zeer intelligent: Kaken van een haai!



Internationale klasse!... Hij heeft opdracht gekregen van de internationale gemeenschap om een grote Europese geheime dienst op te rollen. Hmm... de emancipatie van Europa begint de U.S.A. voor problemen te stellen...

Om je de waarheid te zeggen, Webb, ben ik hier alleen om een vriend op te sporen die door de Organisatie in dit hotel wordt vastgehouden!



?? Grote God! Er is een videocamera in de kamer! Snel weg, voordat...



Te laat, meneer Clairval!



De ander is gevlucht!



IN HET MIDDE VAN DE REDE VAN QUEEN-BAY LAG DE JONK VAN LOMBARD TE WACHTEN OP EEN TEKEN OM ZEE TE KIEZEN. DE ZON STOND AL HOOG EN EEN ZACHT WINDJE HAD DE OCHTENDNEVEL VERJAGD...



We zouden met het zeil verder kunnen varen als we maar wisten in welke richting Condor is vertrokken...

Geduld, Santini! Proef dit eens, die vis is heerlijk!...



Rotte vis om negen uur 's morgens? Nee, dank je. Geef mij maar koffie met een broodje!

Dat is je zwakte kant, Santini! Iemand die zich niet aan kon passen, heeft geen enkele toekomst in de wereld van morgen.



BLOEM! BLOEM!



Zet koers naar die margriet...





Ze zullen 'm martelen om 'm te laten praten. En dan gooien ze 'm in zee! Vergeet hem!

Koop hem!

Je bent 't slachtoffer van je emoties. Dat is een ernstige fout!

Ben je jaloers, Tchang?

...Ja...

Je bent het slachtoffer van je emoties...

Ik zal doen wat je zei, Ming-Tian.



Punan!

Dat is een verlaten eilandje! Er staat maar één gebouw. Een heel groot, leegstaand hotel, gebouwd door de Engelsen in de vorige eeuw: Hotel Victoria...

Yes my friend! George V bracht hier vaak zijn vakanties door.

Dat zal wel het centrum van de Organisatie zijn en tevens de basis van de praten... we kunnen niet aan de voorkant afmeren, we varen om het eiland heen...



Een jonk? Ik dacht dat de vissers niet meer uitvoeren!

Ze vervoeren soms toeristen! Heh! Heh! Een toerist is een dikke vis die zich laat vangen met boerenbedrog! Dat is makkelijker en het brengt meer op!

Doet niet zo zenuwachtig!...

Blijf vooral kalm, als je je laatste vingers wilt behouden... Ga een luchtje scheppen!

?

Zeg tegen je baas dat Ming-Tian de gevangene van hem wil kopen!

Doet-ie niet. Die man moet morgen door de baas van de Triade ondervraagd worden.

Ik betaal goed!

Geef!... Geef me dat spul!!







Afgehakte vingers... de straf van de Organisatie!

HEY!



AAAAARG



Hey, boys! Jullie knallen toch geen agent van de C.I.A. neer?

?!!



Ken ik die stem niet?

Commandant Charles!



Webb? Jou verwachtte ik niet!

Ik had een voorsprong op je, die ben ik nu kwijt...

Hoeveel mannen zijn er in het hotel?



3 of 4, niet meer. Maar de hulptroepen zullen hier zo wel zijn!



Die is er geweest!

We hebben tien minuten om een plan op te stellen...



De geheime diensten houden je voor een spion voor Peking...

Fout!



Ik heb je al verteld hoe ik weggegaan ben uit China nadat president Mao was afgezworen. Het China van nu bekijkt het westen met afgunst. De U.S.S.R. is genuilkorfd, de Islam begint aan zijn fundamentalistische revolutie en het decadente westen ziet zich weer als politieagent van de wereld...



De Pacific wordt de wieg van een nieuwe wereld, een smeltkroes van alle rassen en culturen...

Moeten alle bewoners van deze planeet dan met stokjes eten?

Ha! Ha! Jij bent ook helemaal niets veranderd!



Dat is wel het probleem! Om de wereld te veranderen zul je veel geduld nodig hebben...

Dat wil ik ook niet.



Commando's hebben zich meester gemaakt van het hotel! Ze zijn goed bewapend. Tegenstand heeft geen zin. Laten we vluchten voor het laatst!



Go met ons mee!

NEE!

Bevelen van Ming-Tian worden opgevolgd!



De infrarood-foto's van de satelliet tonen een sterke warmte-ontwikkeling aan in de directe omgeving van het eiland. Dat is hun onderzeeboot. De piraten gebruiken de ruimte onder het hotel. En in het bovengedeelte bevindt zich de centrale computer van de Organisatie. Hij bevat hun hele organisatieschema...



Informatica is jouw werk, niet waar?

Daarvoor ben ik hier!
Binnen 10 minuten heb ik de klus geklaard...



Ga maar, ik zorg voor de onderzeeboot!



Schiet op!



Dood 't meisje!





Spring!



DE PRINTER BEGON TE RATELEN EN SPUNDE EEN STROOK PAPIER LUIT DIE ZICH OP DE GROND ONTROLDE ALS EEN SLANG.



Twee jaar werk! De adressen van meer dan 400 bedrijven, verspreid over de hele wereld, die samenwerken met de Organisatie!



Sorry, Webb!



Fifty-fifty. Ik kan niet met lege handen in het Pentagon terugkeren. De Amerikaanse en Europese geheime diensten moeten samenwerken... Als vrienden.



Kom eens langs bij ons op Malibu, dat zal Nelly leuk vinden...



Het tijdsverschil in aanmerking genomen, ligt ze nu op het balkon met uitzicht op zee... over twee uur staat ze op de surfplank



LOMBARD HERINNERDE ZICH HET GEZICHT EN HET FIGUUR VAN DE VREEMDE, BLONDE NEGERIN MET DE SCHEVE OGGEN. NELLY HAD DE VRUCHT DER LIETDE KUNNEN ZIJN VAN ROBINSON CRUSOE EN EEN MEISJE VAN DE EILANDEN, DIE DOOR DE GOLF DER TIJDEN OP DE KUST VAN CALIFORNIE WAS AANGESPOELD.



Achter je!



Geen minuut te verliezen!



Ik... ik ga dood...

Je komt er wel weer bovenop...



Ik ga dood... jij smerige vetklomp!



Hij is al beter!



Twee mannen om hem naar de jonk te dragen... Pit en Frank, programmeer de ontsteking!



Weet u dat we een van de laatste resten van het Europese imperialisme in het oosten verwoesten?



We helpen de geschiedenis alleen een handje... Laat maar instorten...



TOEN CONDOR OP HET VLUIGVELD AANKWAM, SNEEUWDE HET NIET GEBRUIKELIJK IN DEZE STREEK AAN HET BEGIN VAN DE WINTER. DE INWONERS VERTOONDEN EEN OPWINDING DIE GRENSTE AAN PANIEK...



DE CHAMBORD STOND AL ZES MAANDEN LANG OP DE PARKING. CASA HAD ERGAAN GEDACHT DE ACCU LOS TE KOPPELEN EN HEM IN EEN Dikke KRANT TE WIKKELEN... HIJ STARTTE ZONDER PROBLEMEN...



CONDOR REED IN EEN RUSTIG TEMPO NAAR MARSEILLE, ZOALS HIJ ZO VAAK HAD GEDAAN AAN HET STUUR VAN ZIJN ZWARTE 405 TOEN HIJ NOG TAXICHAUFFEUR WAS...



HIJ HERINNERDE ZICH EEN VAN ZIJN ALLEREERSTE VRACHTJES, EEN JONGE POLITIE-INSPECTEUR IN DUBBELRUIG PAK EN MET EEN FILMSTERACHTIG VOORKOMEN, DIE NET VAN ZIJN GEBOORTE- EILAND KWAM... HIJ HEETTE MARIUS CASANOVA...



MEVROUW BELIN VEEGDE DE STOEP VOOR HAAR HUIS, ERVOOR ZORGEND NIET OP HET GEDEELTE VAN DE BUREN TE KOMEN...

Meneer Merle?!... Toen ik de auto zag, dacht ik...



Woont Sofie Casanova er nu?

Zeg liever dat ze in haar hal zit. Die nietsnut... Die luiken blijven dicht... Wie weet wat daarachter gebeurt...



... Met zo'n rare familie zal meneer Casanova heel wat op te ruimen hebben als hij terugkomt...



Zeg haar dat ze haar afvoer laat repareren, anders stuur ik de huisbaas!!... En zeg haar ook...

Niet zeiken, mevrouw Belin!



Onbeschafte vent!



EEN REUKKAARS VERSPREIDDE EEN GEUR VAN MIMOSA IN HET HALLETJE...



JE KON WEL ZEGGEN DAT HET HUIS VERANDERD WAS. ALLEEN EEN PAAR VOORWERPEN HERINNERDEN NOG AAN MARIUS CASANOVA; ZOALS DE BRONZEN NAPOLEON DIE VANAF DE SCHRIFTAFEL ZIJN ONDERGANG LEEK TE OVERPEINZEN MET ZIJN BLIK OP WATERLOO.

Dag, Sofie!



Heb je nieuws?

Ik ben bang dat Marius in moeilijkheden zit... Hij is onvindbaar...



Die ouwe redt zich wel. Vandaag of morgen komt hij weer opdagen...



Dit is alles wat ze van hem teruggevonden hebben... auto-sleutels, pen, aansteker en zijn mikadospeltje...



Hij kon urenlang die lucifers oppakken zonder de andere te laten bewegen... Zonder iets te zeggen...



Die ouwe zei nooit veel... behalve tegen z'n kroegvriendjes... Hier was het altijd doodstil... Ma is 'm uiteindelijk gesmeerd...



Wat is dat? Hij heeft iets op die lucifers geschreven...

Kijken...





Kijk! In de krant van vandaag staat iets over Yu-Moon en die beroemde pirate... Maar er zijn niet alleen vrouwelijke piraten op Yu-Moon!...



...Ik ken er een die camemberts steelt in de supermarkt!... Ik zou sterven van angst!



Mog ik de douane?... De vaten met palmolie, afkomstig uit Yu-Moon, bevatten heroïne... Wie?... Zeg maar, namens Marius Casanova...



NIEUWE AANSLAG OP YU-MOON

Gisteravond is het Victoria Hotel geheel verwoest door een bomaanslag. Het hotel behoorde aan een financiële instelling uit Hong Kong die ervan wordt verdacht banden te hebben met de Aziatische Maffia. Onder de slachtoffers bevond zich ook de bekende vrouwelijke pirate van wie de identiteit nog altijd niet is vastgesteld.

In een communiqué aan de internationale pers beweert de nationale partij van het Indiase gouvernement van Yu-Moon dat de Franse en de Britse geheime dienst direct zijn betrokken bij deze aanslag. Het schijnt dat vanuit het Victoria Hotel de internationale financiële instelling werd gecontroleerd waar van de leiding opereerde vanuit Hong Kong. Als merkwaardig toeval werd gisteren van de gouverneur ontslag bekend van de gouverneur van de bank van Peking, de arrestatie wegens corruptie van de hoofdspecteur van politie van het territorium en de zelfmoord van de Japanse financier Tahoyama.



CONDOR LIET ZICH IN EEN ARMSTOEL VALLEN DIE EEN LANGE ZUCHT LIET HOREN. SORIE HEEFT GELUK, DACHT HIJ... CASA IS NIET DOOD...



...MOE VAN HET RONDWERVEN, IS HIJ ALLEEN VAN KOERS VERANDERD ZONDER ZIJN VRIENDEN TE WAARSCHUWEN...



DE NACHT SLOOP NADERBIJ... OM HET HUIS KLEURDE DE SNEELUW BLAUW, ALS EEN KALME ZEE...



INKLEURING: D. ROUSSEAU - E. JUNG

MCMXCI

EINDE

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen inbegrepen U.S.S.R.

© Copyright 1990 by DARGAUD EITEUR PARIS © Copyright Nederlandse taal DARGAUD BENELUX BRUSSEL

Wettelijk depot: D/1991/2377/403 ISBN/CIP 90-6793-309-0

Distributie voor Nederland: BETAPRESS - Burg. Krollaan, 14 - 5126 Gilze

Distributie voor België: STANDAARD UITGEVERIJ - Belgiëlei 147 A-2018 Antwerpen

Gedrukt door Proost International Book Production in 1991

AUTHEMAN-ROUSSEAU

PROOST

EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS:

1. Een avontuur van Condor:
DE GIJZELAAR
2. DEMOS DE WREKER
3. Op zoek naar de tijdvogel:
DE HOORN VAN RAMOR
4. Thomas Noland:
ENKELE REIS NAAR DE HEL
5. DE HONDENMENNER
6. HET KERKHOF DER DWAZEN
7. Thomas Noland:
DE LAATSTE STROHALM
8. Op zoek naar de tijdvogel:
DE TEMPEL DER VERGETELHEID
9. Een avontuur van Condor:
ALARM IN AFRIKA
10. Een avontuur van Cliff Burton:
MYSTERIE IN WHITEHALL
11. Een avontuur van Dick Herisson:
DE SCHIM VAN DE TORERO
12. De onaantastbaren:
LADING VOOR CHINA
13. Op zoek naar de tijdvogel:
DE JAGER
14. Een avontuur van Dick Herisson:
DE OOR-ROVERS
15. De onaantastbaren:
HET MEISJE IN DE KOOI
16. Een avontuur van Cliff Burton:
DE GEEST VAN VICTORIA
17. HET MERKTEKEN VAN DE HEKS
18. De onaantastbaren:
SLAVINNEN VAN HET OOSTEN
19. Het merkteken van de heks:
DE WOLVIN
20. Een avontuur van Condor:
HET RIJK VAN DE PACIFIC
21. Thomas Noland:
DE WEES VAN DE STERREN
22. Een avontuur van Dick Herisson:
DE LAATSTE AKTE
23. Tristan:
DE MAGIER VAN BRANBERRY
24. Tristan:
HET EILAND VAN DE DRIE KONINGEN
25. Het merkteken van de heks:
DE HANEKONING
26. Léo Tomasini:
DIVINE JUSTICE
27. Andreas de Florentijn 1:
DE DOOD OP DE BRANDSTAPEL
28. Andreas de Florentijn 2:
DE NACHT VAN HET GIF
29. Tristan:
DE ROEP DER DRUIDEN
30. Een avontuur van Cliff Burton:
DE DEMONEN VAN FLEETWOOD
31. Andreas de Florentijn 3:
HET NOODLOT
32. Thomas Noland:
GESTRAND IN DE JUNGLE
33. DE "STEEL ANGELS"
34. De onaantastbaren:
NEW YORK-NEW YORK!
35. De onaantastbaren:
DE TERREUR VAN DE PIRANHA
36. Léo Tomasini:
KOMPLOT IN ZAIRE
37. De "Steel Angels":
DE DOOD UIT DE HEMEL
38. De "Steel Angels":
DE ABESSIJNSE ROOS
39. De "Steel Angels":
DE KLAUWEN VAN DE ADELAAR
40. Tristan:
HET ELIXER DER VERGETELHEID
41. Een avontuur van Dick Herisson:
DE VAMPIER
42. Melmoth:
DE WEG NAAR LONDEN
43. Een avontuur van Condor:
HET TESTAMENT VAN MARIUS CASANOVA

AUTHEMAN DARCAUD ROUSSEAU
Collectie Charlie 43

Een avontuur van Condor
Het testament van Marius Casanova



**HET TESTAMENT VAN
MARIUS CASANOVA**

Marius Casanova bevindt zich in een lastig parket. Hij heeft het plan opgevat om de leiders van de Aziatische maffia een hak te zetten, want hij heeft nog een appeltje met hen te schillen... Dan verschijnt Condor, zijn oude handlanger, ten tonele. Deze raakt verward in een uitgebreid complot. Condor probeert zijn makker te helpen en tegelijkertijd de organisatie in de val te lokken. Althans, dat denkt hij...

